



מפלי ויקטוריה המרהיבים



מימין למעלה
בכיוון השעון:
הגשר המחבר בין
זמביה וזימבבואה;
משפחה של פילים
עוברת ליד הג'יפ
שלנו; לסיים יום
של ספארי אקטיבי
בלודג' על שפת
הנהר; רויאל צ'נדו
על גדות נהר הזמבי



מפני שלא עורר את התנגדות המקומיים. הוא יצא אל מסעותיו במטען קל, ללא צי חיילים מאיים, והצליח לרכוש את אמון המקומיים ולהתחבר אליהם ובאמצעות משא ומתן קיבל סיוע ואספקה של מזון וכוח אדם. לסיפור של ד"ר ליווינגסטון אין "סוף טוב" קלאסי. הוא כשל במשימתו לאיתור מקורות הנילוס אבל גילה מספר תגליות חשובות אחרות וחשף לעולם המערבי את מפלי ויקטוריה עוצרי הנשימה ואגמים נוספים במרכז היבשת.

בעקבות ד"ר ליווינגסטון הישראלית

רונית הרשקוביץ, קונסולית הכבוד של זמביה בישראל ומנכ"לית ספארי קומפני, המתמחה במסעות ספארי פרטיים באפריקה, הזמינה אותי להצטרף למסע. היא שאלה אותי אם אני זוכר את השיר "אני לא רוצה לזמביה?". בראשי 'רצו' סצנות מהסרט "Out of Africa" עם מריל סטריפ ורוברט דפוד. השאלה היחידה שלי הייתה "מתי?". לנסיעה שהיא בבחינת יעד מאתגר נוסף כדאי לארוז חכם. כמו ד"ר ליווינגסטון גם אני ארוזי מטען קל, אם לא סופרים את 3

כן, רוצה לזמביה

כאוהב טבע והרפתקאות, דמותו של ד"ר דיוויד ליווינגסטון, חוקר הארצות הסקוטי שהקדיש את עצמו לפיצוח תעלומת מקורות נהר הנילוס - קסמה לי מאוד. ליווינגסטון האמין כי פיצוח התעלומה יביא לו פרסום וכוח בעזרתם יוכל להשיג על סיוע הסחר בעבדים. הוא חקר את אפריקה רגלית מלואנדה במערב (היום אנגולה), השוכנת לחופי האוקיינוס האטלנטי ועד לקלימאן מזרח (היום מוזמביק), המקום בו נשפך נהר הזמבי לאוקיינוס ההודי. ליווינגסטון לא היה המערבי הראשון שיצא לחקור את אפריקה, אך היה הראשון שהצליח לעשות זאת בהצלחה

יצאנו למסע הרפתקאות באפריקה כדי לגלות את זמביה, למקום שהזמן לא נגע בו. עיצוב בהשראת התקופה הקולוניאלית, טקס דרינק השקיעה Sun downer עם ג'ין וטוניק, מפגש עם מדריכים מקומיים בעלי חוש מיסטי, בעלי חיים אקזוטיים בטבע מרהיב, מראות, תחושות, רגשות שניסיתי ללכוד בעין העדשה וליצור זיכרון חי. **'כן רוצה לזמביה'** | כתב וצילם איתמר גרינברג



גוונים של אדום לקול הציפורים המציציות. בבוקר למחרת אנחנו חותרים בקייק בנהר - ספארי מסעיר ומזמין כאחד.

מחנה אוהלים אלף כוכבים

בסופו של יום ההרפתקאות חזרנו למחנה האוהלים. זה לא קמפינג, זו מחנאות מסוג אחר לגמרי. רמת אירוח כל כך גבוהה, שאתה מופתע למצוא במקום מבודד ומרוחק. "גלמפינג זה מונח חדש יחסית בעולם תיירות הספארי באפריקה. זה הֶלְקֶם שתי המילים "Glamorous & Camping" מסבירה רונית. איך מסבירים את עומק החוויה לשכב במיטה מפנקת כשהטבע קרוב כל כך ועוטר אותך - רק בד הקנווס של האוהל מפריד ביני לבין נהמת האריות וקולות הלילה הרבים, מקלחת חמה תחת כיפת השמיים זרועה מיליוני כוכבים וארוחת ערב משובחת שהוגשה עם יין דרום אפריקאי מפתיע בטעמו, ארוחה שבושלה באהבה ומורגשת בה יד של טבח עם תרבות שמשמרת מדור לדור. לא סתם היא קיבלה את הכינוי ד"ר ליווינגסטון הישראלית, יש שם הרבה ידע וניסיון ומסעות של שנים. היא גילתה את אפריקה לפני 26 שנה. כשהיא מספרת על המסעות שלה באפריקה, עיניה הירוקות נוצצות ובוררה האהבה שלה אל היבשת, האנשים, הטבע ובעלי החיים - והיא מדבקת. כן, אני רוצה לזמביה.

הקבוצה טסה בחברת אתיופיאן אירליינס המציעה טיסות לאפריקה (החברה מפעילה שתי טיסות יומיות מתל אביב לאדיס אבבה ומשם לשלל יעדים באפריקה)

המצלמות ו-5 העדשות, מחשב נייד וציוד נלווה נוסף. יצאנו לגלות את זמביה חבורה מצומצמת של עיתונאים בהפקה מורכבת של ד"ר ליווינגסטון הישראלית, (הרי היא רונית הרשקוביץ). מסע הרפתקאות באפריקה, למקום שהזמן לא נגע בו - עיצוב בהשראת התקופה הקולוניאלית, טקס דרינק השקיעה Sun downer עם ג'ין וטוניק, מפגש עם מדריכים מקומיים בעלי חוש מיסטי לראות את בעלי החיים שאנחנו חולמים לפגוש בטבע. בכל לודג' ומחנה אוהלים צוות מסביר פנים ושירות אישי ברמה שלא הכרתי וטבע מרהיב. מראות, תחושות, רגשות שאני רוצה להעביר באמצעות הצילומים שלי, מנסה לתפוס בעין העדשה זיכרון חי.

לקום עם הזריחה

במסע הזה בזמביה התעוררנו בשמחה לקור המרענן ב-5 לפנות בוקר, לכוס קפה וחיוך בתוך פנים עגולים בצבע שוקולד. מתיישבים בג'יפ פתוח שמכניס פנימה את הטבע של זמביה במלוא תפארתו - הרים, נהרות, יערות ומפלים. יוצאים לדרך עטופים בכרובלית וההתרגשות לקראת היום גדוש הפעילות - עצומה. קשה להסביר במילים את התחושה לצפות בלהקה של 14 אריות - לביאות וגורים בגילאים שונים. שעה וחצי עמדנו לצידם בג'יפ עם מנוע דומם, כל כך קרובים עד ששומעים את נשימתם. מפקקים ביחד איתם, עם מבט מדיטיטיבי על אף שאני חיית עיר והסוואנה שלי היא בלב תל אביב. לשוט בסירה על הזמבזי, אחד הנהרות הגדולים ביבשת, ולצפות בשמש השוקעת לתוך מי הנהר, צובעת את השמיים בעשרות



מימין למעלה בכיוון השעון: רונית הרשקוביץ בתדריך על מסלול הנחיתה בבוש; זמביה אפרו שיק; ארוחת בוקר בבוש